

Het gezin Pagrach, Paul Krugerstraat

Aan de Paul Krugerstraat 25 in Hengelo woonde het gezin Pagrach bestaand uit Benjamin Pagrach, zijn vrouw Leentje Pagrach-Meijers en hun twee kinderen Isidoor en Jacob.

Wat is er met het gezin Pagrach gebeurd?

Op vrijdagavond 2 oktober 1942 worden tijdens een razzia in opdracht van de Duitsers Leentje Pagrach-Meijers en haar kinderen Isidoor en Jacob door de Hengelose politie van huis gehaald en overgebracht naar het politiebureau aan de Marskant. Volgens het rapport van de dienstdoende politieagent zijn zij de volgende dag, zaterdag 3 oktober 1942 naar kamp Westerbork gebracht.

Op dinsdag 13 oktober zijn zij vanuit Westerbork op transport gezet naar concentratiekamp Auschwitz. Direct na aankomst op donderdag 15 oktober 1942 zijn zij in de gaskamer omgebracht. Leentje Pagrach-Meijers is dan 34 jaar. Isidoor, het oudste kind is vijf en Jacob, de jongste, drie.

In het proces-verbaal van de Hengelose politie van 2 oktober 1942 komt de naam van de vader, Benjamin Pagrach, niet voor. Het vermoeden bestaat, dat Benjamin Pagrach voor die tijd in het werkkamp Kesteren te werk is gesteld.

Op 3 oktober 1942 werden alle werkkampen in Overijssel gesloten en zijn de tewerkgestelden overgebracht naar kamp Westerbork, waar dezelfde dag ook hun gezinsleden arriveerden. De gezinnen woonden echter niet samen en in veel gevallen zijn de man en de vrouw met kinderen gescheiden op transport gesteld. Dit was ook het geval bij het gezin Pagrach.

Benjamin Pagrach is op dinsdag 17 november 1942 vanuit kamp Westerbork op transport gezet naar concentratiekamp Auschwitz en op de dag van aankomst, vrijdag 20 november 1942 in de gaskamer omgebracht. Hij is dan 40 jaar.

Benjamin Pagrach

Benjamin Pagrach is op 4 juli 1902 in Rijssen geboren als oudste zoon van Jacob Pagrach en Lena Berg. Hij heeft een zus en een broer. Zijn vader is handelaar in slachtafval, veehandelaar en slachter. Het slachten gebeurde thuis op de deel in Holten. Hij stond bekend als "n armn Jacob". Beide ouders zijn op 14 mei 1943 in vernietigingskamp Sobibor in Polen vergast. De gemeente Holten schreef hen uit onder vermelding: "buitenland".

Benjamin is veehandelaar van beroep en woont voor zijn vertrek naar Hengelo bij zijn ouders in Holten. Daar heeft hij als bijnaam "De Beier". Als men hem vroeg of hij nog gehandeld had, was het steevast antwoord: "Ja, ik heb nog een half pond apenötten ekoch".

Op 34-jarige leeftijd vertrekt Benjamin Pagrach in 1936 naar de Paul Krugerstraat 25 in Hengelo. Zijn zwager, Abraham Franken, getrouwd met zijn zus Helena Pagrach, heeft een slagerij aan de Oldenzaalsestraat 195

Leentje Meijers

De vrouw van Benjamin, Leentje Meijers, komt oorspronkelijk uit Enschede. Ze is op 19 juli 1908 in Enschede geboren als oudste kind van Isidoor Meyers en Sophia Meyers-Spanjar. Haar vader was slager.

Ze komt uit een gezin van tien kinderen, waarvan bijna al haar broers en zusters in de periode februari t/m juli 1943 omgebracht zijn in Sobibor. Ook haar vader is gedeporteerd naar Sobibor en daar op 7 mei 1943 vermoord. Haar moeder kwam uit Rijssen en is voor de oorlog in 1939 in Enschede overleden.

Over het leven van het gezin Pagrach aan de Paul Krügerstraat is tot nu toe verder niets bekend.