

## **Abraham Kats, 41 jaar.**

Geboren: 12 juli 1900 in Enschede

Overleden: 24 september 1941 in Mauthausen

Adres: Enschedesestraat 41

Beroep: onderdirecteur van de Rotterdamse Bank in Hengelo

Stolperstein gelegd in 2020

Bram Kats was de een na de jongste van vijf kinderen, twee jongens en drie meisjes, van textielhandelaar Bernard Kats en zijn vrouw Rika Hillesum. Bram groeide op in Hengelo, waarheen zijn ouders een half jaar na zijn geboorte verhuisden. Hij volgde de Kweekschool voor Onderwijzers en in 1910 behaalde hij de Akte van Bekwaamheid. Maar zijn toekomst lag niet in het onderwijs. Hij haalde verschillende diploma's, waaronder boekhouden en Engelse handelscorrespondentie en op 1 april 1920 trad hij in dienst bij het Hengelose filiaal van de NV Nationale Bankvereniging Utrecht. Zijn vader moest nog voor de minderjarige Bram diens arbeidsovereenkomst tekenen. Bram Kats maakte snel carrière. In 1930 werd hij aangesteld als algeheel procuratiehouder van de Rotterdamse Bank en enkele jaren later volgde zijn benoeming tot onder-directeur.

Op 14 augustus 1932 trouwde hij met Sientje Vomberg. Samen kregen ze twee kinderen: dochter Rika en zoon Bernard. Zijn vrouw en hun twee kinderen hebben de Tweede Wereld oorlog overleefd.

Bram Kats was gezien en geliefd in Hengelo en zijn maatschappelijke positie maakte dat hij tot de vooraanstaande burgers van de stad gerekend werd. In het gezin werden de Joodse tradities in ere gehouden. In de vroege ochtend van 14 september werd hij van zijn bed gelicht en met geweld de trap van zijn huis aan de Enschedesestraat afgesleurd. Hij zou nog precies 10 dagen leven.

De vader van Bram Kats woonde bij hen in en het bericht van Bram's dood in Mauthausen was voor hem een slag die hij niet te boven kwam. Een half jaar later is hij overleden. De vrouw van Bram, Sientje dook met haar kinderen onder. Zij overleefden de oorlog, evenals Brams oudste zuster Bertha en zijn broer Meijer. Zijn zusters Henriëtte en Esther werden vermoord in Auschwitz.

Voor de geschiedenis van de Hengelose slachtoffers van de razzia in september 1941, klik hier.